

Etappe 4: van Jülich naar Remagen: 19 – 25 maart 2016

Zaterdag 19 maart: Vertrek met de bus vanuit Volendam naar Jülich. Zaterdagmiddag om 3 uur zijn we vertrokken en zijn om half 6 aangekomen in Jülich. Daar zijn we op zoek gegaan naar de groep van Willem Keijzer, om de estafettestok van ze over te nemen. Daar hebben we gezamenlijk nog wat gedronken en daarna zijn we naar ons hotel gegaan om vroeg naar bed te gaan want er stond een zware etappe op ons te wachten de dag daarna.



Zondag 20 Maart.

Van Jülich naar Düren. Zondag zijn we na ons ontbijt vertrokken om vanuit Jülich richting Düren te wandelen.



Met de wandelkaart en ons telefoon was het een beetje puzzelen om de juiste route te vinden maar uiteindelijk liep dat wel gesmeerd. Die dag hadden wij bewolking maar geen wind dus prachtig wandelweertje. Onderweg was er weinig gelegenheid om een kopje koffie te drinken dus waren we blij dat we na 22 km in Düren zijn aangekomen.

Maandag 21 Maart: van Düren naar Zülpich .

We hadden weer vroeg de wekker gezet om na een lekkere douche en ontbijt onze loop te vervolgen richting Zülpich. We hadden weer mooi loopweer en na 5 km hebben we een bakkerij gevonden waar we een kopje koffie en gebak hebben genomen om vervolgens weer 22 km niks tegen te komen om wat te drinken . Deze dag zijn we door de bossen en lange akkers gelopen , echt een prachtig loopgebied . Eenmaal aangekomen zijn we lekker gaan eten en gaan kijken naar een hotel voor de volgende dag, ook deze dag weer 27 km gelopen.



Dinsdag 22 Maart: van Zülpich naar Odendorf.

We zijn om 9 van start gegaan na een heerlijk ontbijt , we hadden vandaag een vooruitzicht van zo'n 25 km dus er moest goed doorgewandeld worden. Ook hier kwamen in een mooi gebied terecht , vol met gigantische velden met fruitbomen dus dat was genieten. Aangekomen in het hotel hebben we de route alvast uitgestippeld voor de volgende dag en zijn daarna een loopje gaan maken door de stad , wat gaan eten en weer vroeg naar bed gegaan om weer goed uitgerust aan de volgende dag te beginnen.



Woensdag 23 Maart.
Van Odendorf naar Villip.
Eenmaal vroeg vertrokken liepen we een prachtige route en merkten we dat het gebied al wat heuvelachtig werd ,hier hebben we een tussenstop gemaakt in Meckenheim ,na een lekker bakje koffie hebben we de tocht vervolgd naar ons hotel in Villip .Dat was een prachtig hotel waar ook een kegelbaan aanwezig was dus hebben we onder genot van een lekker biertje een avondje gekegeld .



Donderdag 24 Maart: van Villip naar Remagen .

's Ochtends na het ontbijt zijn we aan onze laatste wandeldag begonnen richting Remagen. We dachten van een korte route maar al snel bleek dat we het mis hadden want het was een tocht van 23 km door een best wel heuvelachtig gebied ,maar eenmaal de bergen getrotseerd kwamen we een mooie kerk tegen ,de St. Apollinaris kerk ,daar hebben we een kaarsje aangestoken voor een veilige aankomst. Daar onze reis voortgezet richting ons laatste hotel waar we onderweg de bekende brug van Remagen zijn tegengekomen . Ons hotel lag voor de pont die over de Rijn naar het plekje Linz ging dus zijn we daar naar toe gegaan en dat bleek een prachtig plekje in oude stijl dus zijn we hier een hapje blijven eten.



Vrijdag 25 Maart.

Van Remagen terug naar Volendam.

Vrijdagochtend kwam de volgende groep om het estafettestokje van ons over te nemen en de tocht voort te zetten. Het was een mooie week met prachtig loopweer en een top ploeg.



Groet,
Pierre.
Henry.
Jack.
Rene.
Carlo.
Ed.