

Donderdag 3-5 Vertrek Volendam – Rothenburg ob der Tauber.

Donderdag 3 mei vertrekken wij, Karina, Jack, Michelle, Amy, Cornel, Kelvin, Tommy en Miranda, naar het vertrekpunt van onze wandeling Rothenburg ob der Tauber. Mede door de prachtige weersvooruitzichten kan de regenkleding thuisblijven. Om 19.00 uur komen wij aan in het pittoreske Rothenburg ob der Tauber. Dit stadje in de Duitse deelstaat Beieren is nog steeds helemaal in de middeleeuwse stijl gebouwd en is inmiddels een toeristische trekpleister geworden. Vol verwachtingen lopen wij het pleintje op zoek naar al dat moois. De eerste kennismaking is echter met Evert van de Bruine daar zit je toch ook niet echt op te wachten na bijna 700 km rijden. Na te zijn gekomen van de eerste schrik, schuiven we aan bij de rest van de groep in een restaurant op het plein. Zoals bekend is het eten en drinken in Duitsland altijd goed en zeker niet duur. Rothenburg staat ook bekend om zijn giga kerstwinkel waar mensen van over de hele wereld hun kerstspulletjes kopen. Een ware attractie.



Vrijdag 2-5 Dag 1 →Rothenburg ob der Tauber – Ansbach.

's Morgens hebben we de overdracht. De groep van Evert stelt ons nog in de gelegenheid om wat kerstinkopen te doen, zodat zij de spullen kunnen meenemen, scheelt ons weer een hoop gesjouw de komende dagen. Nog bedankt toppers! Na een bezoekje aan de bakker, de Duitse Von Pooij, vertrekken we met een strakblauwe lucht richting Ansbach. Het is een tocht van 32 km, onze langste afstand, en voert ons door prachtige bossen en velden met af en toe een pittig klimmetje. Door de backpacks en het warme weer hebben we het na 25km wel gehad dus de laatste 7 km is het nog effe doorbijten maar uiteindelijk komen we aan in een prachtig hotelletje. De drokkenen Weißwein en halbes liter Hefe Weizen smaken heel erg goed.



Zaterdag 3-5 Dag 2 → Ansbach - Vehlberg

Wederom een stralende dag, de korte broek kan weer aan, lekker. We vertrekken om 9.00 uur na een heerlijk ontbijt. De kids hebben besloten ons vandaag wandel les te geven. Al is het met de paplepel ingegoten het is prachtig om te zien hoe makkelijk ze kunnen wandelen, zelfs met bepakking. We lopen wederom een prachtige route door Naturpark Frankenhöhe, een van de mooiste natuurgebieden van Duitsland, af en toe lijkt het wel of je een schilderij binnen loopt.



De nieuw aangeschafte Garmin werkt perfect, altijd bereik en zeer nauwkeurig met de route dus geen ongewenste lussies. De jongste Kirrie houdt dit heel goed in de gaten want die is zeker geen voorstander van extra meters. Het is een warme dag en rond het middaguur gaan we al op zoek naar een Backerei. De navigatie loost ons naar een industrieterrein, zeker verkeerd? Maar tot onze verbazing staat daar een fantastisch bakkertje. Na een overheerlijk puddingbroodje en kopje koffie vervolgen we onze reis door wederom een prachtig landschap. Na 29 km komen wij om 16.00 uur aan in een gehucht, daar staat ons hotel die zo in een Disneyfilm zou kunnen staan, het lijkt wel een sprookje. Met een eigen Stubbe en een ijskast vol Dinkelsbühler Weisse komen wij deze avond wel door.

Zondag 4-5 Dag 3 → Vehlberg - Dinkelsbühl.

Het hotel in Vehlberg is een hotel waar wij zeker zullen terugkomen. Nadat we eerst wat drone beelden maken vertrekken we weer voor een nieuwe dag. Michelle heeft helaas last van blaren, we stoppen af en toe om haar voeten te verzorgen. Ze is een bikkelaar, net als haar pa (!) Gelukkig komen we halverwege in het prachtige stadje



Feuchtwangen weer een Backerei tegen die ons voorziet van koffie en gebak, dit hebben we echt even nodig. Ook nemen we de nodige stokbroden mee voor onderweg. Met een pot chocopasta in de tas kan ons niets meer overkomen. Om 17.00 uur lopen we een sprookje in, Dinkelsbühl. Dit is wederom een middeleeuws stadje die volledig is ommuurd. Volgens de borden de mooiste altstad van Duitsland. Met 28 graden op het plein nuttigen wij een heerlijk glas Riesling en zijn we de lange tocht snel vergeten. Na een verfrissende douche gaan we eten bij de Italiaan. De kids doen vandaag een moord voor een pizza, wij trouwens ook.



Maandag 5-5 Dag 4 Dinkelsbühl – Ellwangen.



Om 6.00 uur worden we gewekt door de kerkklokken. We zijn dus vroeg bij het ontbijt. Dit is een ware traktatie. Na verzorging van de voetjes vertrekken we helaas twee weken te snel uit dit prachtige sprookje. De route is ongeveer 26 km maar op aandringen van de jongste Kirrie kiezen we voor een alternatieve kortere route van 22 km. Dit worden er uiteindelijk ruim 24, moe maar voldoen komen wij om 16.00 uur aan in Ellwangen. Precies op hetzelfde moment komt de volgende groep aanrijden met de bus dus dat komt goed uit.

Nog even wat drinken en met beide groepen op de foto voor de overdracht en dan naar huis.



Wij willen de Praag-commissie van 't Loopie bedanken voor de organisatie, wij hebben ervan genoten. Groep 12