

## Estafette – Wandeltocht – Volendam-Praag

### Etappe nr 5: - van Gronau – naar Münster!

#### Een gelukkige dans ontsprongen!

Na traditiegetrouw de Zegen van Pastoor Stomph te hebben ontvangen in de H.mis bij de start op Zondag 18 maart 2018, zijn wij met een groep van 7 personen op Woensdag 4 april 2018, 's morgens om 6 uur vertrokken voor de voettocht naar Gronau!

Zoals afgesproken arriveerden wij op de juiste tijd om 10 uur bij Hotel Fritz – Enschedestraat 50 te Gronau, alwaar Groep 4, o.l.v. Jaap Honingh al klaar stond om te worden afgelost.



Na koffie te hebben gedronken en het Estafette-balkje te hebben overhandigd, afscheid genomen van deze mannen!

Een bijzonderheidje was nog dat de Hoteleigenaar vertelde dat zanger Jan Keizer en zijn vrouw hier regelmatig in hun Hotel hadden geboekt, in de tijd dat Jan jaren geleden werd geopereerd in een Kliniek in Gronau!

De wereld is in deze maar klein!

Na nog even het winkelcentrum in Gronau te hebben doorgelopen, vertrokken wij richting de plaats Heek, zo'n 25 kilometer verderop!

Na in de middag in een plaatselijke konditorei koffie met appelgebak te hebben genomen, arriveerden wij om 4 uur in Hotel Am Markt te Heek.

Na een heerlijk diner, vroeg de eigenaar, genaamd Jos, waar wij vandaan kwamen!

Na te hebben vernomen dat wij uit Volendam kwamen, vroeg Jos, of wij Arnold Mühren kenden, want daar had hij in dezelfde buurt in Enschede gewoond, toen Arnold in FC Twente voetbalde!

Vroeg ons om hem vooral de groeten te doen

**Donderdag: 5 april 2018**

**Etappe van Heek naar Steinfurt.**

's Morgens na een goed ontbijt, ons goed ingepakt tegen de kou en de regen op weg naar Steinfurt!

Door het slechte weer hadden wij de vaart erin gezet en hebben op onze route de rivier de Steinfurter Aa gevolgd, een rivier met vele gezichten, soms verborgen in het bos en langs kastelen!



Na 21 kilometer gearriveerd in het stadje Steinfurt- Burgsteinfurt, alwaar wij verbleven in Hotel – Zur Lindenwirtung met een Nederlandse eigenaar. Na een goed avondeten was het tijd om lekker te gaan slapen.

**Vrijdag: 6 april 2018 – 3e etappe.**

**Van Steinfurt naar Altenberge – 23 km**

Uitgerust en opgewekt vanwege het betere weer op weg naar Altenberge. Duitsland beschikt over onafzienbare landschappen en soms leek het of er geen eind aan kwam en enkelen kregen hier en daar pijntjes of blaartjes! Echter als echte wandelaars en doorzetters op leeftijd hebben wij na een stop in een dorp voor Altenberge, de laatste 7 kilometer snel afgelegd! Een compliment aan de dames.



Hotel – Restaurant Stür in Altenberge is een prachtig hotel met 120 bedden in het hart van Münsterland.

We hebben daar van een heerlijk avondeten genoten, en na de berichten dat FC Volendam gewonnen had van Emmen met 3-2, was de avond compleet!

Ab Jonk had in eerste instantie de avond nog bedorven, door mede te delen, dat het 3-3 was geworden in de 89ste minuut.

Maar dat bleek niet waar te zijn.



### Zaterdag 7 april 2018 – 4e etappe

### Van Altenberge – Münster – 21 km

#### **AANSLAG in Münster!**

Na het ontbijt van start gegaan langs een stuk snelweg en halverwege een grote lus gemaakt door de heuvels richting Nienberge!

Gelukkig halverwege gestopt bij een kapelletje langs de weg en wat kaarsjes aangestoken!



In Nienberge koffie gedronken en weer op weg naar Münster, alwaar wij om 14:30 uur arriveerden.

De bedoeling was dat wij met ploeg 6 – o.l.v. Hein Koning ons gezamenlijk zouden ontmoeten op het terras van de Altmarkt in Münster om samen koffie te drinken.

Echter doordat ploeg 6 later arriveerde om 15:30 uur zijn wij een straat eerder op een terras gaan zitten.

We zaten nog géén 5 minuten, toen er al vrouwen met kinderen hard door onze straat liepen en schreeuwden in het Duits “Anslag, Anslag”!

We dachten eerst van een geintje, maar even later schoten er tientallen politie-auto's en grote brandweerauto's door de straten heen.

Er bleken 3 doden, 6 zwaargewonden en 30 lichtgewonden te zijn aangereden door een dwaas die met een bestelbus expres het terras was opgereden om de mensen te raken!

Het had zomaar voor ons en ploeg 6 verkeerd af kunnen lopen als hun bijvoorbeeld wel op tijd hadden geweest, dan hadden wij op dat terras gezeten!

Of zou het opgestoken kaarsje en Weesgegroetje in de Kapel langs de weg toch hebben geholpen in deze?

Met dank aan de organisatie.

Met vriendelijke groeten,

Groep 5:     Hein Tol (Kurk) en Antje  
              Ab Jonk en Aagt  
              Ton Runderkamp en Griet  
              Jannig Eylers.